



HAYAT HER ZAMAN TERCİH YAPMAK... MİDİR?

Siyah mı? Beyaz mı?
Tatlı mı? Tuzlu mu?
Su mu? Soda mı?
Rakı mı? Şarap mı?
Meyve mi? Tatlı mı?
İş mi? Tatil mi?
Sıcak mı? Soğuk mu?
Yaz mı? Kış mı?
Gülmek mi? Ağlamak mı?
Güvenmek mi? Güvenmemek mi?
Görmek mi? Bakmak mı?

Bu listeyi sayfalar dolusu yazabilirim. Şu mu? Bu mu? Hatta zaman zaman aynı konu ile ilgili tercihleri beşe, ona bile çıkarabilirim. Sadece yaşadığınız bir günü düşündüğünüzde bile fark ediyorsunuz ki sayılarca çok seçenek var. Hayatımızın büyük bir kısmı da bu seçenekler arasında tercih yapmakla geçiyor. Kimini düşünerek kimini düşünmeden, kimini alışkanlıklarla, kimini o anki duruma göre değerlendiriyor ve bir tercih yapıyoruz. Yaptığımız tercihlerde hayatımızı, yaşam alanlarımızı, durduğumuz noktayı belirliyor. Kimi tercihler tatlı ya da meyve yemek arasında verdiğiniz karar kadar basit. Kimi ise zaman zaman dönüp geriye baktıran ve tercihlerimizi sorgulamamızı sağlayabilecek kadar önemli. Keşke doktor olsaydım, ya da keşke öğretmen olsaydım, keşke çalışsaydım, keşke çalışmasaydım, keşke büyük şehirde yaşasaydım ya da yaşamasaydım...

Tabii, sakın yanlış anlamayın tatlı veya meyve yemek asla basit bir eylem değildir. Çoğu zaman bir sanat eseri gibi sunulan bir meyve ya da tatlıyı yemek hayatımızın en önemli tercihi haline gelebilir. Aslında yaptığımız her şeyin bana göre oldukça önemli bir duruşu vardır. Kimi zaman çok basit gibi görünen bir tercih bir sonraki adımda hayatımızdaki pek çok taşın yerini değiştirebilecek kadar önemli olabilir.

Çoğu zaman tercihlerimizi belirleyen dış etkenler gibi görünse de aslında sadece ve sadece kendi iç benliğimiz tercihimizi belirler. Kimi zaman yanlış, kimi zaman doğru kimi zaman o ana uygun, kimi zaman değil, kimi zaman toplum tarafından onaylanan kimi zaman onaylanmayan... Tercihlerimizi biz belirleriz.

Baktığımız zaman bazı tercihlerimizin sonuçları bize o an için çok zor görünür, getirdiklerinden korkarız, bilinmezlikten korkarız, kolayı seçeriz. Sadece seçmek için seçeriz. Sadece yapmak için yaparız, sadece o anı kurtarıyoruz. Ama sonuç hiçbir zaman değişmez, her zaman ortada tek bir sonuç vardır: Tercihlerimizin sonuçlarına katlarız. Kaybederiz ya da kazanırız. Ama tartışmasız her zaman sonucunu biz yaşarız ve zaman zaman da etrafımızdakilere yaşatırız.

Bilmiyorum, bazen yaşadığınız ana ve durduğunuz noktaya bakıp tercihlerinizden ne kadar etkilendiğinizi ya da etrafınızdakilerin ne kadar etkilendiğini, kimin hayatını ne kadar değiştirdiğinizi düşünüyor musunuz? Bana göre bunu yapan, yapabilme gücünü kendinde bulan ve doğru sonuçlara varan kısacası objektif değerlendirmelerde bulunan herkesin farkındalığı var demektir. Bu farkındalık ise bizi her tercihi çok anlamlı kılmaya ve sonuçlarını önceden tahmin etmeye ve buna göre önlemler almaya götürür. Kimbilir belki de o zaman hem kendimizi hem de etrafımızdakileri ters yönde etkileyecek her türlü tercihi daha iyiye daha günele ve daha mutlu sonuçlara götürebiliriz.

Daha mutlu sonuçlara sahip tercihler inanıyorum ki önce kişileri, sonra yakın çevrelerini daha sonra ise toplumu etkileyecektir. Daha mutlu ve olumlu bir toplum ise daha üretken ve daha yenilikçi, daha geleceğe dönük, daha kültür ve eğitim düzeyi yüksek olacaktır. Her seçiminde durup düşünecek, geriye değil ileriye giden adımlar atacaktır.

Bu güzel eylül gününde sadece güzel değil çok anlamlı ve mutluluk verici eylül gününde (Bugün 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu) ben durup tercihlerimi tekrar gözden geçiriyorum. Özellikle bugün tarihi düşünüyorum, atalarımızın tercihlerini ve bize getirdiklerini düşünüyorum, etrafıma bakıyorum. İçimi bir sıcaklık, bir güven, bir mutluluk kaplıyor derin bir hüznle birlikte...

Ve diyorum ki hayatınızın her tercih anında durup düşünün ve yaptığınız her tercih sizden sonra gelecek nesillerin içini güven, sevgi ve mutlulukla doldursun.

Oya DEMİR